

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υπουργός Εξωτερικών	1978-1983
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού	1998-2003
Βουλευτής	1991-1996
Πρόεδρος του Κόμματος των Φιλελευθέρων	1986-1998
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς των Φιλελευθέρων	1994-1998

25 Μαΐου 2020

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Θυμάμαι..... ήταν καλοκαίρι του 1952. Ήμουν τότε 17 χρόνων, απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο πατέρας μου, Αντρέας Ρολάνδης, ήταν 50 χρόνων, μελετητής της μεταφυσικής φιλοσοφίας, η οποία εκπηγάει από τον Αριστοτέλη. Ουσιαστικά ο πατέρας μου, που εργαζόταν στην Κυβέρνηση, είχε αφιερώσει ολόκληρο τον ελεύθερο χρόνο του σε αυτές τις μελέτες: Δηλαδή στα θέματα που αγκαλιάζουν τη ζωή αλλά και σε εκείνα που οι φυσικές μας ιδιότητες δεν αγγίζουν. Είναι γνωστό πως οι πέντε αισθήσεις μας και ο εγκέφαλος που τις καθοδηγεί και ελέγχει κινούνται μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Υπάρχουν ήχοι που δεν ακούμε χωρίς ραδιόφωνο ή τηλέφωνο. Υπάρχουν εικόνες που δεν βλέπουμε χωρίς τηλεόραση. Υπάρχουν και πολλά άλλα εκτός των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ιδιότητας.

Και η ζωή και ο θάνατος; Τι είναι η ζωή και τι ο θάνατος; Πως ξεκινά η ζωή; Τυχαία η κατά κάποιον προκαθορισμένο τρόπο; Πως το βρέφος, ένα ανθρώπινο όν, ξεκινά μέσα από την μήτρα της γυναίκας; Από πού έρχεται η ζωή που φέρνει μαζί του;

Και ο θάνατος; Ο βιολογικός θάνατος του σώματος και του εγκεφάλου που καθορίζει τα πάντα στη ζωή, αποτελεί το τέλος ή μήπως υπάρχει η ψυχή, πέραν των εγκεφαλικών δυνατοτήτων, που επιβιώνει; Και αν επιβιώνει η ψυχή που πάει και σε ποια μορφή; Που είναι οι νεκροί; Και αν είναι κάπου, τι κάνουν όλους αυτούς τους αιώνες; Από τον καιρό που το ανθρώπινο είδος, όπως το γνωρίζουμε σήμερα (homo sariens), εμφανίστηκε στη Γη, πριν από ένα εκατομμύριο περίπου χρόνια, έζησαν και πέθαναν περίπου 110

Τηλ: +357 22 353811/2, +357 22 591900, Φαξ: +357 22 353100, Τ.Κ. 21700-1512 Λευκωσία
Email: nicos@rolandis.com

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

δισεκατομμύρια άνθρωποι. Που είναι όλοι αυτοί, αν υπάρχουν; Και τι κάνουν; Και με ποιο σκοπό, ποιο στόχο και ποιο προορισμό; Που είναι η αρχή και που το τέλος της Δημιουργίας; Και ποια η έννοια αυτού του Ταξιδιού από τη γέννηση μέχρι το τέλος; Και ίσως και μετά το τέλος της ανθρώπινης ζωής;

Όλα αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα μας απασχολούσαν εμένα και τον πατέρα μου. Διαβάσαμε πολλά βιβλία πάνω στα θέματα αυτά, πολλά από τα οποία έχω σήμερα στη βιβλιοθήκη μου. Βιβλία φιλοσόφων, μαθηματικών, βιολόγων, αστροφυσικών, πνευματιστών. Διαβάσαμε επίσης για τους μεγάλους αστρονόμους και αστροφυσικούς, όπως ο Johannes Kepler, ο Isaac Newton, ο Tycho Brahe, ο Albert Einstein, ο Nicolaus Copernicus και άλλοι.

Είναι τότε που ο πατέρας μου αποφάσισε να εκδώσει την εφημερίδα «Ψυχικά Νέα». Το έκανε στις 6 Σεπτεμβρίου 1952. Την εφημερίδα υποστήριξαν πολλοί φίλοι και εκτιμητές του. Εγώ ήμουν ο αρχισυντάκτης και συνδημιουργός για ένα χρόνο. Μετά πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω νομικά, παίρνοντας μαζί μου τα μεγάλα και αναπάντητα ερωτήματα.

Όπως αναφέρω και στην σελίδα 35 του βιβλίου μου «Ματιές στη Ζωή και στην Ιστορία», ο πατέρας μου με δίδαξε στη ζωή μου «να μην είμαι υπηρέτης κανενός, μόνο της αλήθειας». Αυτή την εντολή ακολούθησα πιστά σε όλη μου τη ζωή. Παραθέτω λοιπόν τις αναμνήσεις, τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα μου, όλα βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα (υπάρχουν και διχογνωμίες επί ορισμένων αριθμών).

Ο πλανήτης Γη κατοικείται σήμερα από 7,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο ή 165,000 κάθε μέρα. Το ανθρώπινο είδος μαζί με τους προγόνους του υπάρχει στον πλανήτη Γη ίσως για ένα εκατομμύριο χρόνια. Ο πλανήτης Γη όμως υπάρχει στο Σύμπαν για περίπου 4,600,000,000 (4.6 δισεκατομμύρια) χρόνια. Πριν από μας λοιπόν η Γη εκινείτο στο διάστημα, για 4,599,000,000 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 4,500 φορές μεγαλύτερο από

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

τη δική μας ύπαρξη που δεν ξέρουμε τι γινόταν στα εδάφη που σήμερα πατούμε. Υπήρξαν άραγε άνθρωποι και προηγούμενοι πολιτισμοί σε αυτό το πελώριο διάστημα και εξαφανίστηκαν; Ή μήπως ο βράχος Γη εκινείτο στο διάστημα χωρίς καμιά ανθρώπινη παρουσία για 4,599,000,000 χρόνια και ξεπήδησε ξαφνικά ο άνθρωπος; Και πως και από που ξεπήδησε; Έχει βάση θεωρία του Charles Darwin για την εξέλιξη (evolution);

Όπως αναφέρω και πιο πάνω υπολογίζεται πως το ανθρώπινο είδος αποτελείται μέχρι σήμερα συσσωρευτικά από 110 δισεκατομμύρια οντότητες που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν στη Γη. Σε αυτό το διάστημα και ιδίως τα τελευταία χίλια χρόνια υπήρξε μια εντυπωσιακή (με τα δικά μας κριτήρια) δημιουργία: Δημιουργήσαμε τέχνη, μουσική, παιδεία, φιλοσοφία, επιστήμη, αθλητισμό, ιατρική, γεωργία, οικονομία, χρήμα, πλούτο, πενία, τεχνολογία, ευτυχία, δυστυχία, έγκλημα και πολλά άλλα. Κτίσαμε την οικογένεια, την έννοια του κράτους, της διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του στρατού, της αστυνομίας, της δικτατορίας, της δικαιοσύνης. Δημιουργήσαμε αυτοκρατορίες, βασιλείς, προέδρους, άρχοντες, πολιτικούς, φιλοσόφους, διανοούμενους, ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος, οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, παραγκουπόλεις και μεγαλουπόλεις. Αποδυσθήκαμε σε επαναστάσεις, σε αγώνες αλληλοεξόντωσης, σε πολέμους, σε ολοκαυτώματα, σε αγώνες ελευθερίας, σε επικράτηση του δυνατού επί του αδύνατου και προσφέραμε πολύ λιγότερη αγάπη σε σύγκριση με το μίσος που επικάλυψε τη Γη.

Τα πιο πάνω και πολλά άλλα υπήρξαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής μέχρι σήμερα στον πλανήτη Γη, που στα μάτια μας, με τα εδάφη του, τους ωκεανούς του, τις ερήμους, τα δάση, τις πόλεις και τα χωριά του αποτελεί ένα πελώριο θαυμαστό κόσμο.

Πόσο μεγάλος όμως είναι ο κόσμος μας σε σύγκριση με τη Δημιουργία, με το Σύμπαν;

Ο πλανήτης Γη είναι μέρος του Ηλιακού μας Συστήματος, που αποτελείται από τον Ήλιο και οκτώ πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο: Τους Ερμή, Αφροδίτη, Γη, Άρη, Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα. Υπάρχουν

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

και εκατομμύρια αστεροειδείς που περιστρέφονται μεταξύ Άρη και Δία. Η Γη είναι 1,300,000 (ένα εκατομμύριο και τριακόσιες χιλιάδες) φορές πιο μικρή από τον Ήλιο (ο Ήλιος μπορεί να χωρέσει 1,300,000 πλανήτες Γη). Η μάζα της Γης μας είναι επίσης περίπου 330,000,000 (τριακόσια τριάντα εκατομμύρια) φορές πιο μικρή από τη μάζα του Ηλιακού μας Συστήματος. Δηλαδή η Γη είναι σχεδόν ένα τίποτα σε σύγκριση με το Ηλιακό μας Σύστημα.

Τα πιο συγκλονιστικά και συνταρακτικά όμως ακολουθούν:

Το Ηλιακό μας Σύστημα είναι ένα από 250,000,000,000 (διακόσια πενήντα δισεκατομμύρια) Ηλιακά Συστήματα (το καθένα με τους δικούς του πλανήτες) που ευρίσκονται στον δικό μας Γαλαξία (Milky Way)! Και ο δικός μας Γαλαξίας είναι ένας από δυο τρισεκατομμύρια περίπου Γαλαξίες (σύμφωνα με το πελώριο διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble) που ευρίσκονται στο ορατό Σύμπαν! Δηλαδή το Ηλιακό μας Σύστημα είναι ένα απόλυτο τίποτα μέσα στο Σύμπαν! Και η περίφημη Γη μας είναι ένα τίποτα μέσα στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα! Και ασφαλώς ένα μεγάλο Μηδενικό μέσα στο Σύμπαν!!

Με δύο λόγια:

- Η μάζα της Γης είναι τριακόσια τριάντα εκατομμύρια φορές πιο μικρή από τη μάζα του Ηλιακού μας Συστήματος!
- Το Ηλιακό μας Σύστημα είναι ένα από διακόσια πενήντα δισεκατομμύρια Ηλιακά Συστήματα που ευρίσκονται στο δικό μας Γαλαξία (Milky Way)!
- Ο δικός μας Γαλαξίας είναι ένας από δυο τρισεκατομμύρια Γαλαξίες που ευρίσκονται στο ορατό Σύμπαν!!!

Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής, για να συλλάβουμε την έννοια του τρισεκατομμυρίου: Αν κάποιος αρχίσει σήμερα να μετρά 1,2,3 κλπ, ένα αριθμό κάθε δευτερόλεπτο, χρειάζεται 32.000 χρόνια για να φτάσει στο τρισεκατομμύριο! Δηλαδή αν αρχίσει να μετρά κανείς σήμερα (έτος 2020 μΧ) θα φθάσει στο τρισεκατομμύριο το έτος 34020 μ.Χ.!!

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Είχα πει κάποτε, σε μια ομιλία μου, πιο παραστατικά, πως αν παρομοιάσουμε το Σύμπαν με μια πολύ πλατιά αμμουδιά που επεκτείνεται από την Κύπρο μέχρι την Νέα Υόρκη, το δικό μας Ηλιακό Σύστημα είναι ένας κόκκος άμμου σε αυτή την αμμουδιά. Και η γη είναι μέρος αυτού του κόκκου άμμου, τριακόσια τριάντα εκατομμύρια φορές πιο μικρή από τον κόκκο!! Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη Γη είναι που κτίσαμε και κτίζουμε τις δικές μας αυτοκρατορίες.

Οι πιο πάνω αριθμοί, που αποτελούν την επιστημονική πραγματικότητα εξουδετερώνουν και παραλύουν τη λογική και τη σκέψη. Και υπάρχει και συνέχεια: Το φως, που σε ένα δευτερόλεπτο (ένα τικ τακ του ρολογιού) περιστρέφεται επτά φορές γύρω από τη Γη, ταξιδεύει για δισεκατομμύρια (!) χρόνια με αυτή την ασύλληπτη ταχύτητα και δεν έχει καλύψει ακόμα το Σύμπαν από τη μια άκρη μέχρι την άλλη.

Η ζωή συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί μονοπωλιακό προνόμιο της Γης, ενός Τίποτα μέσα στο Σύμπαν. Πρέπει να υπάρχει και αλλού ζωή στα απέραντα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων αστεριών και πλανητών. Το ερώτημα λοιπόν διευρύνεται: Τα δισεκατομμύρια άνθρωποι της Γης και τα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων που «φεύγουν» από άλλους πλανήτες που παν; Που παν οι οντότητες ζωής που παύουν να υπάρχουν στο υλικό Σύμπαν; Που οδηγεί ο θάνατος και η φυγή από το πελώριο Σύμπαν; Που οδηγεί το ταξίδι προς τη «Γειτονιά των Αγγέλων;»

Με βάση τα βιβλία που έχω μελετήσει, η γήινη λογική οδηγεί κυρίως στα ακόλουθα συμπεράσματα: (είναι τυχαία η κατάταξη)

1. Η πρώτη άποψη είναι ότι με το θάνατο πεθαίνουν τα πάντα: Και το σώμα και ο εγκέφαλος και η ψυχή, αν υπάρχει. Αυτή είναι η θέση που υιοθετούν πολλοί Ιατροί και άλλοι επιστήμονες στον κόσμο. Άλλωστε στο Σύμπαν πρέπει να πεθαίνουν πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα κάθε μέρα. Πρέπει να παν κάπου; Και αν παν, που παν; Σε ένα παράλληλο Σύμπαν; Για να κάνουν τι; Όπως το θέτει ο βιολόγος

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Julian Huxley «Η ιδέα της ατομικής επιβίωσης, σε κάποιο καθορισμένο χώρο πρέπει να αποκλειστεί. Οι προσωπικότητες μας είναι τόσο συνυφασμένες με το σώμα, που είναι πραγματικά αδύνατο να σκεφθεί κανείς την επιβίωση χωρίς κάποιας μορφής σώμα». Πέραν των πιο πάνω ο Huxley διερωτάται: «Εάν επιβιώνει ατομικά ο άνθρωπος γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τους άλλους ζώντες οργανισμούς, ζώα, πουλιά, έντομα κλπ». Φυσικά σε μια τέτοια περίπτωση χανόμαστε μέσα στο άπειρο.

2. Η δεύτερη άποψη είναι αυτή που πρεσβεύουν πολλές θρησκείες και ιδιαίτερα οι πιο μεγάλες: Ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ που μεταξύ τους καλύπτουν το 55% του συνόλου των θρησκειών. Δεν θα εγκύψω στο θέμα, γιατί όλοι γνωρίζουμε για την ανθρώπινη επιβίωση και για την ημέρα της Κρίσεως με βάση τις θρησκείες αυτές και ιδιαίτερα το Χριστιανισμό, του οποίου είμαστε μέλη και τον οποίο αντιμετωπίζουμε με σεβασμό.
3. Η τρίτη άποψη είναι η επανενσάρκωση. Δηλαδή με τον θάνατο, επιβιώνει η ψυχή, η οποία εισέρχεται σε ένα νέο ανθρώπινο σώμα που γεννάται τη στιγμή εκείνη. Σε αυτή τη θεωρία πιστεύουν κυρίως ινδικές και ανατολικές θρησκείες, όπως ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός που μεταξύ τους αποτελούν το 20% των θρησκειών του κόσμου. Στην επανενσάρκωση η μετενσάρκωση αναφέρονται και ο Πυθαγόρας και ο Σωκράτης. Η επανενσάρκωση αποτελεί ένα αέναο κύκλο ζωής που επαναλαμβάνεται μέχρι την πνευματική ανέλιξη και την τελική απελευθέρωση της ψυχής. Μεγάλα ερωτήματα παραμένουν φυσικά αναπάντητα; Τι γίνεται μετά την απελευθέρωση της ψυχής και ποια η έννοια των ατέλειωτων κύκλων ζωής;
4. Μια τέταρτη άποψη είναι πως υπάρχει επιβίωση της ψυχής, αλλά όχι ατομική. Το άτομο μετά τον θάνατο του οδηγείται και αποτελεί μέρος μιας «δεξαμενής», μιας πολυσυλλεκτικής οντότητας, που ενεργεί με βάση τις συνειδήσεις αυτών που την συναποτελούν. Περιορίζεται έτσι ο απέραντος αριθμός των πολλών ατομικών προσωπικοτήτων, γιατί τελικά όσοι πεθαίνουν αποτελούν μέρος ενός πολυσυλλεκτικού όντος. Διερωτάται όμως κανείς πως λειτουργεί ένα πολυσυλλεκτικό ον που

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

αποτελείται ταυτόχρονα από άτομα όπως πχ ο Kennedy, ο Μεγαλέξανδρος, ο Χίτλερ, η Μητέρα Τερέζα, ο Ναπολέων, ο Αλ Καπόνε και άλλοι, έστω και αν ορισμένοι περνούν πρώτα από Καθαρήριο Ψυχών προτού μπουν στο πολυσυλλεκτικό ον (όπως το Καθαρήριο στη «Θεία Κωμωδία» του Dante). Το πολυσυλλεκτικό ον ενσαρκώνεται σε πιο κάτω στάδιο με άλλα παρόμοια όντα και τελικά φθάνει στην ανώτατη βαθμίδα της ύπαρξης και της αθανασίας.

5. Η πέμπτη και τελευταία άποψη είναι ο πνευματισμός που πίστευε περισσότερο ο πατέρας μου. Ο ίδιος είχε πολλά δείγματα γραφής στη προσωπική του ζωή, τα οποία περιγράφει στα «Ψυχικά Νέα» και στα βιβλία του. Υπάρχει και η περιγραφή του Άγγλου γνωστού εκδότη William Thomas Stead που πνίγηκε μαζί με περισσότερους από 1500 άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και η ελίτ της τότε κοινωνίας, στο ναυάγιο του «Τιτανικού» στις 15 Απριλίου 1912. Ο Stead «επανήλθε» και διηγήθηκε στην κόρη του τι συνέβη από τη στιγμή που «απέθανε», που τον παρέλαβε ο νεκρός ήδη πατέρας του, μέχρι την μετάβαση του στην «Γαλάζια Χώρα», δηλαδή στο επόμενο επίπεδο της ύπαρξης. Σύμφωνα με την διήγηση του, η ζωή στο δεύτερο αυτό επίπεδο, όπου δεν υπάρχουν τα γνωρίσματα της γήινης ζωής (δεν υπάρχουν χρήματα, υλικές απολαύσεις, ανάγκη τροφής, μέσα διακίνησης, χρόνος όπως τον αντιλαμβανόμαστε κλπ) χαρακτηρίζεται από πνευματική ανέλιξη και μια διάχυτη ευφορία. Στόχος το ανέβασμα στο τρίτο επίπεδο και σταδιακά στο έβδομο επίπεδο όπου συντελείται η τελειότητα. Από το δεύτερο επίπεδο υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το γήινο επίπεδο υπό ορισμένες συνθήκες. Υπάρχει επίσης και εδώ το «Καθαρήριο» για όσους το χρειάζονται. Το βιβλίο με τη διήγηση του Stead το μετάφρασα τότε για τα «Ψυχικά Νέα». Το θέμα είναι πελώριο. Παραμένουν όμως και εδώ αναπάντητα ερωτήματα. Πρέπει να πω πως ο πατέρας μου, που πέθανε το 1970 δεν μου έδωσε ποτέ κανένα αξιόπιστο σημάδι ύπαρξης, παρόλο που μου είχε υποσχεθεί πως θα το έπραττε αν μπορούσε. Μόνο ένα βράδυ το 1972, στο ξενοδοχείο «The Dorchester» του Λονδίνου, που ήμουν μόνος στο δωμάτιο μου, αισθάνθηκα έντονα την παρουσία του πατέρα

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

μου και αργότερα, στις 2 το πρωί, ξύπνησα, γιατί το ερμάρι στο δωμάτιο ήταν μισάνοιχτο και είχε ανάψει το φως μέσα στο ερμάρι, που ήταν σίγουρα σβηστό όταν κοιμήθηκα. Αυτό, τίποτα άλλο πιο ενδεικτικό.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και αυτό που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας Sir Hugh Walpole (1884-1941): «Είχα πρόσφατα δείπνο με ένα από τους πιο διακεκριμένους χειρουργούς εγκεφάλου στον κόσμο. Είχε τεράστια πείρα, απαλλαγμένη από συναισθηματισμούς ή θρησκευτικούς φανατισμούς. Μετά από δεκαετίες εργασίας επί του εγκεφάλου κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο εγκέφαλος είναι κάτι σαν τηλεφωνικό κέντρο (switchboard) που υπακούει στις διαταγές μιας ανώτερης δύναμης, που η επιστήμη δεν μπορεί να ανιχνεύσει». Προφανώς της ψυχής.

Που καταλήγουμε λοιπόν; Από πού ξεκινά το Σύμπαν και η Ζωή; Από τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) πριν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια; Ποιος την προκάλεσε; Ο Δημιουργός των πάντων; Ο Θεός; Κάποιος ή κάτι άλλο; Για ποιο λόγο; Για να υπάρξει το Σύμπαν που διευρύνεται συνεχώς αφού τα τρισεκατομμύρια Γαλαξίες του απομακρύνονται διαρκώς ο ένας από τον άλλο και ταυτόχρονα συγχωνεύονται ή συγκρούονται. Πόσο ατέλειωτος είναι ο χώρος και ο χρόνος; Που θα καταλήξουμε όλοι μας μια μέρα; Και ποιος ο τελικός σκοπός του Δημιουργού; Μήπως η τελειότητα, η αγάπη; Μα δεν μπορούσε να τα έχει αυτά ο Δημιουργός από την αρχή χωρίς το Σύμπαν; Και πως επιτηρεί ο Δημιουργός το Σύμπαν με τα ατέλειωτα δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια αστέρια και γαλαξίες;

Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Κάθομαι, λοιπόν, ήρεμος και αφήνω τη γαλήνη να σταλάξει μέσα μου. Ο ατέλειωτος και ασταμάτητος χρόνος γλιστρά μέσα από τα δάκτυλα μου, κάτω από τον ουρανό και τα τρισεκατομμύρια αστέρια. Έχω ήδη φθάσει στα 85 χρόνια της ζωής μου. Πέρασε πολύς χρόνος με βάση τα γήινα δεδομένα: Σε επιχειρήσεις, κυβέρνηση, πολιτική, μια ευτυχισμένη οικογένεια. Δεν πέρασε όμως ούτε ένα δευτερόλεπτο στο χρονόμετρο του Σύμπαντος. Είμαι πια κοντά στο Ταξίδι, στο Σύμπαν, στην

ΝΙΚΟΣ Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αρχή και στο Τέλος. Είμαι έτοιμος. Διαλογίζομαι, προσπαθώ να αγγίξω τα μυστικά της ζωής, που είναι προφανώς μακριά από τις δυνατότητες μου...

Και ταυτόχρονα σκέφτομαι πως το σώμα μου, (όπως και η ύλη γενικότερα) αποτελείται, σύμφωνα με την επιστήμη, από τον ιλιγγιώδη αριθμό των 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 με 27 μηδενικά) ατόμων σε ένα σώμα. (Η ορθή περιγραφή στα μαθηματικά είναι επτά δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια), ίσως περισσότερων από τα αστέρια του ουρανού και τους γαλαξίες. Το άτομο είναι η μικρότερη μορφή ύλης και μέσα του υπάρχει ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα μέσα σε αυτόν τον μικρο-μικρόκοσμο, όπως περίπου περιστρέφονται οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο! Και όλα αυτά σε ένα απλό ανθρώπινο σώμα! Γιατί, Θεέ μου, γιατί;

Φαίνεται πως έτσι το θέλησε και αυτό ο Θεός, εν τη σοφία του. Όπως έπλασε, εν τη σοφία του, και το ασύλληπτο Σύμπαν!